

Αγαπητοί γονείς,

Το σχολείο μας συμμετέχει και φέτος στη δράση του οργανισμού Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδα), ο οποίος **εκπληρώνει ευχές** παιδιών 3 - 18 ετών, που νοσούν από πολύ σοβαρές ασθένειες.

Η ευχή ενός παιδιού που ασθενεί δεν είναι απλά μια ευχή, αλλά πολλά παραπάνω: είναι το φως στο σκοτάδι! Είναι ο τρόπος να ξαναγίνει παιδί, ξαναβρίσκοντας την παιδικότητα και την αθωότητα που χάθηκαν βίαια λόγω της ασθένειας. Είναι το κίνητρο να συνεχίσει να αγωνίζεται και να γεμίσει ελπίδα. Είναι στήριξη για την οικογένεια που βλέπει ξανά στα μάτια του παιδιού, πηγαία, αυθεντική χαρά. Είναι αναπόσπαστο μέρος του ταξιδιού για τη θεραπεία, καθώς έρευνες καταδεικνύουν ότι τα παιδιά των οποίων οι ευχές εκπληρώνονται, μπορούν να ανακτήσουν τη σωματική και συναισθηματική τους δύναμη. Είναι η έμπρακτη απόδειξη ότι όλα είναι δυνατά. Ακόμα και το πιο μεγάλο, το πιο σπουδαίο, **να γίνουν καλά!**

Με μία συμβολική δωρεά των 2€, μπορούμε να βοηθήσουμε να εκπληρωθούν κι άλλες ευχές. Για κάθε 2€ παίρνουμε ως αναμνηστικό ένα χάρτινο αστέρι, που θα υπενθυμίζει σε μας τη συνεισφορά μας και στα παιδιά του οργανισμού θα θυμίζει ότι είμαστε δίπλα τους με τη σκέψη και την προσευχή μας.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα υλοποιείται εδώ και 25 χρόνια με την άδεια του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων με αριθμό πρωτοκόλλου Φ.2.1/ΜΓ/64830/102883/Δ7 και Φ.14/98076/ΦΔ/100120/Δ1. Τη δράση στο σχολείο μας συντονίζει η κ. Σακελλαροπούλου Ευτυχία σε συνεργασία με το Προεδρείο του κάθε τμήματος. Οι μαθητές θα δηλώσουν πόσα αστέρια επιθυμούν, θα δώσουν τα χρήματα στον ταμία της τάξης και στη συνέχεια θα γίνει η κατάθεση των χρημάτων, ώστε να μας αποσταλούν τα αντίστοιχα αστεράκια..

Στη συνέχεια τα αστέρια μπορούν να αξιοποιηθούν ως χριστουγεννιάτικα στολίδια αλλά και με όποιον τρόπο μπορούν να εμπνευστούν οι μαθητές! Εάν θέλουμε να επιδράσουμε επιπλέον στις ζωές των παιδιών, μπορούμε να επιστρέψουμε στον οργανισμό τα αστέρια με τις ευχές μας. Η αλληλεπίδραση αυτή εγκαινιάστηκε πέρυσι για πρώτη φορά και αποδείχθηκε ιδιαίτερα ευεργετική για την ψυχολογία των παιδιών: είναι όμορφο να υπάρχει κόσμος που σε νοιάζεται και ας μη σε έχει συναντήσει ποτέ!

Ας φωτίσουμε λοιπόν και φέτος τον ουρανό των παιδιών που δοκιμάζονται, κάνοντας τον κόσμο μας πιο συμπεριληπτικό και όμορφο!

**Δεν είναι απλά μια ευχή. Είναι φως στο σκοτάδι.**

**Είναι δύναμη. Είναι ελπίδα. Είναι ζωή.**

